



Knokke-Heist, september 2017

Beste ouder(s)

Beste leerling van het eerste jaar

Op dinsdag 26 september organiseren we op school een Verdraagzaamheidsdag.

We willen onze eerstejaars bij het begin van het schooljaar laten stilstaan bij de eigenheid van elke leerling en bij de verschillen binnen onze groep. Met woord, beeld en actie willen we onze leerlingen stimuleren om op een open, sociale en verdraagzame manier om te gaan met elkaar.

Op het programma staan onder andere de theatervoorstelling "De Pest! aan mij" van het toneelgezelschap O'kontreir, verschillende workshops, een persoonlijke getuigenis en een spetterende apotheose...

De dag start om 8.25u en eindigt rond 16u. **'s Middags eten alle leerlingen op school:** ze eten warm of brengen hun lunch zelf mee. Ze brengen ook schrijfgerei mee naar school.

Er is na de Verdraagzaamheidsdag geen studie.

Leerlingen die de workshop dans volgen brengen best sportieve kledij en een fles water mee.

We hopen op een toffe en verdraagzame dag (en schooljaar) !

Met vriendelijke groeten

De directie en werkgroep Verdraagzaamheidsdag